



Föreningen Nordens Stockholmsavdelning
Medlemsbrev 2020/2

Ny styrelse i Stockholmsavdelningen Anders Ljunggren nyvald ordförande

Förnyelse och kontinuitet kännetecknade besluten vid Stockholmsavdelningens årsmöte i ABF-huset den 18 februari. Ambassadör Anders Ljunggren valdes till nya ordförande i avdelningen sedan Kaj Nordquist på grund av hälsoskäl avböjt omval.

Anders Ljunggren var åren 2000 till 2006 generalsekreterare i Föreningen Norden Sverige och direktör i de bilaterala nordiska samarbetsfonderna. Efter arbete som andreman vid Sveriges ambassad i Helsingfors och som ambassadör i Reykjavik och Tallinn har han åter engagerat sig i föreningslivet. Han är också ordförande i Nordens Biskops Arnös folkhögskola och ledamot i Östersjöstiftelsens styrelse mm.

Nya ledamöter i styrelsen, utöver Anders Ljunggren, är Anna Sophie Liebst, Raymond Svensson, Lone Njor Hulth och Emelie Weski.

Anna Sophie Liebst har stor erfarenhet av att hjälpa nordbor att övervinna gränshinder och när det inte visar sig möjligt informera de nordiska regeringarna via Nordiska Ministerrådet om behovet av åtgärder. Hon är projektledare för Nordiska Ministerrådets informationstjänst Info Norden som är samlokaliserat med Nordregio i Stockholm <https://www.norden.org/sv/info-norden>

Raymond Svensson bor vid Årsta havsbad och är aktiv i det lokala föreningslivet i Haninge där han också varit kommunalpolitiskt engagerad. Raymond har arbetat i många år inom Studieförbundet Vuxenskolan och är förnärvarande generalsekreterare i Förbundet för Nordisk Vuxenupplysning.

Lone Njor Hulth har i många år pendlat mellan Köpenhamn och Stockholm. I Köpenhamn har hon bland annat arbetat som chef för besöksnäringens branschorganisation och varit engagerad i internationellt och nordiskt samarbete. Numera är bostaden på Söder en fast adress.

Emelie Weski tillhör flera strategiska styrelser och trendanalytiska grupper och har 10 års erfarenhet av policyfrågor inom civilsamhället. Hon började sin resa som nordist inom FNUF:s styrelse och senare som dess generalsekreterare. Något som bl.a. resulterade i en bok 2019 ”Starka tillsammans” om hat och hot, krympande utrymme.

Bengt Ohlsson, Pirjo Talvitie, Jasper Käld och Vincent Petersen omvaldes som ledamöter i styrelsen. Pirjo fortsätter som kassör, Vincent som ansvarig för hemsidan och Jasper Käld som medlemsansvarig.

Bengt Ohlsson har lång erfarenhet av arbete med internationella frågor och nordiskt samarbete, både från föreningslivet och som tjänsteman. Bland annat har han arbetat i Nordiska rådets sekretariat och varit sekreterare för den svenska delegationen i Nordiska rådet. Han har varit medlem av styrelsen för Föreningen Nordens Stockholmsavdelning sedan 2015.

Pirjo Talvitie Pirjo Talvitie är född i Finland, men har bott och arbetat – mesta dels inom IT-området – länge i Sverige. Föreningsaktiv, ofta vald till kassör. För närvarande styrelsemedlem i Stockholmskretsen av IKFF/Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och OSSE-nätverket.

Östen Bohlin är sedan tre år ny medlem i Föreningen Norden och i styrelsen för Stockholmsavdelningen. Han är kulturgeograf från Stockholms Universitet. Han har erfarenheter som lärare och arrangör av utbildning för akademiker samt från politik (Liberalerna) i landsting och i Stockholms stad.

Jasper Käld, som under sitt yrkesverksamma liv haft en röd tråd inom nordiska organisationer, jobbar idag som Nordenchef inom ett mediebolag. Från bastun till drömresemålet Färöarna behärskar han såväl finska samt godtagbar danska. Har intresse av att få in fler yngre medlemmar till föreningen.

Vincent Pedersen är uppväxt i Öresundsregionen med både svenska och danska familjetraditioner. Arbetade i Köpenhamn fram tills 2011, då han flyttade till Uppsala för att studera. Har sedan arbetat med IT i Stockholmsregionen. Vice ordförande för Dansk förening i Stockholm och ledamot i menighetsrådet för danska kyrkan i Stockholm.

Som revisorer utsågs Gunnar Stenarv och Anders Tunevi med Lars Innings och Gabriel Romanus som ersättare.

Valberedningen består efter årsmötet av Birgitta Englin (ordf.), Barbro Graeffe och Laura Kovanen

Ekonomi i Norden i fokus i samband med årsmötet i ABF-huset 18 februari

Jesper Roine, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, visade sig vara ett verkningsfullt dragplåster när Föreningen Nordens Stockholmsavdelning i samarbete med ABF inbjudit till hans föredrag om Ekonomi i Norden. Roine, vars forskning är inriktad på politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt långsiktig ekonomisk utveckling, gav svar på frågan om vad som egentligen hänt med den ekonomiska ojämlikheten i Norden.

Inkomstskillnaderna i Norden är ännu inte så stora jämfört med omvärlden men de växer - inte minst i Sverige. En period med minskande inkomstklyftor har sedan 1980-talets början ersatt av en period med växande ekonomiska klyftor. Jesper Roine presenterade olika sätt att mäta ekonomisk ojämlikhet. Han visade att större skillnader i löner (före skatt) bara bidragit marginellt

till de ökande skillnaderna i Sverige. I stället var de ökande kapitalinkomsterna den främsta orsaken till att ojämlikheten ökat. De är mycket ojämnt fördelade - det allra mesta av de inkomsterna går till den rikaste tiondelen. Politiska beslut var också en viktig orsak: Skatt på kapitalinkomster är lägre än på löner, A-kassa och sjukbidrag har inte hängt med löneutvecklingen, och "jobbskatteavdragen" har ökat skillnaderna efter skatt, både mellan olika grupper av löntagare och mellan löntagarna och de som står utanför arbetsmarknaden. Även den demografiska utvecklingen har spelat en roll, t.ex. genom den ökande andelen pensionärer. Utvecklingen har stor betydelse för människors inkomster och välfärd. Ska den nordiska modellen fortsatt skilja sig från omvärldens? Han fick svara på en rad frågor från de talrika deltagarna innan mötet fick avslutas då Nordenavdelningens årsmöte ägde rum i samma lokal. De nordiska folkens vilja att värna den nordiska modellen som gett ländernas innevånare hög levnadsstandard och trygg välfärd lär bli avgörande för dess framtid.

Inbjudan till möte om HAVSMILJÖPLANERING i Nordregio 31 mars

Hur delar vi på havet? Utmaningar och möjligheter med en gränsöverskridande havsplanering: Erfarenheter från Östersjön & Norden. Dessa frågor är i fokus när Föreningen Natur och Samhälle i Norden tillsammans med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan utfärdar denna inbjudan till dig.

Lokal: Nordregio, Holmamiralens väg 10, Skeppsholmen

Tid: Tisdag den 31 mars. Kl. 18.00. Fika ska vara klart vid pass 17.30

Nordregio är ett nordiskt, internationellt forskningscentrum för regional utveckling och planering. Från att tidigare ha varit främst inriktat på markanvändning, och social och ekonomisk hållbarhet i städer och på landsbygden har Nordregio blivit allt mer engagerat i problem som rör kust och hav och deras planering.

Andrea Morf är miljövetare och humanekolog, specialiserad på kust- och havsförvaltning. Hon jobbar med relaterade frågor både på Nordregio i Stockholm och på Havsmiljöinstitutet i Göteborg. Hon har ett starkt intresse för havsmiljön och speciellt trakter där land och vatten möts, gärna också berg och is - både för jobb och fritid.

Andrea kommer att presentera Nordregio och berätta om utmaningarna och möjligheterna när man delar kust och havsområden, inklusive pågående försök att bygga upp en gemensam planering och förvaltning över gränserna och på vilket sätt länder, organisationer och individer håller på att lära sig att samverka för att nyttja haven mera långsiktigt.

Kostnad, inkl. fika: 50 kr

Föranmälan till Anders Schærström, 08 758 3003; 070 693 91 28; anders.schaerstrom(a)telia.com
Samarrangemang mellan Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan //

Föreningen Nordens Stockholmsavdelnings medlemmar är också välkomna till nedanstående arrangemang ordnat av FNSiN

BLANCHE FRÅN NAMUR –

DROTTNING ÖVER SVERIGE, NORGE OCH SKÅNE 1335-1363

Måndag 20 april kl 18.00 Norska kyrkan

Stigbergsgatan 24 Tjärhovsplan

Blanche från Namur, är mest känd som Blanka i barnvisan rida, rida ranka, hästen heter Blanka. Hon kom från en mycket framstående och välbärgad familj från det rika Flandern och Namur och gifte sig 1335 med Magnus Eriksson, som var kung över Sverige, Norge och Skåne. Blanches farfar var greve av Flandern och markis av Namur, fadern var kusin till tysk-romerske kejsaren och modern ättling i rakt nedstigande led till en fransk kung. Blanches morbroder fick en nyckelroll i de händelser som ledde till utbrottet av de krig som kom att kallas 100-års krig. Kan äktenskapet mellan Blanche och Magnus ha utgjort ett inslag i maktspelet mellan England, Flandern och Frankrike?

Norge spelar en central roll i berättelsen om Blanche. Medeltida källor i Namur beskriver Magnus som kung av Norge (och inte Norge och Sverige) och Blanches yngre son blev kung av Norge och giftes bort med den danska prinsessa Margareta som så småningom blev den berömda unionsdrottningen Margareta, regent över Danmark, Norge och Sverige. Blanches historia handlar om stora framgångar och mycken olycka. Äldste sonen gjorde uppror mot föräldrarna, döda barn, nederlag i korståget mot Novgorod, digerdöd och en hatisk heliga Birgitta förmörkade Blanches sista år.

När läkaren Per Malmberg pensionerades från professuren vid Arbetslivsinstitutet började han läsa historia på universitetet. Sedan har han fördjupat sig i Blanche från Namurs livsöde, och pusslat ihop de fragmentariska fakta som finns till en roman. Handlingens yttre ram följer det man vet om perioden och de fiktiva elementen syftar till att illustrera samtida seder och tankesätt. Romanen finns ännu bara i manus.

Kostnad: 100 kronor, Rejält fika serveras.

Föranmälan till Anders Schaerström (anders.schaerstrom[at]telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003)

Samarrangemang mellan Svensk-norska föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Många deltog i möte om Estland

Ett trettiotal deltagare lyssnade när VD:n för Estniska huset Taave Sôôt Vahermägi på ett personligt och kunnigt sätt berättade om estländarnas upplevelser vid flytt från Estland till Sverige när Föreningen Natur och Samhälle i Norden tillsammans med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan inbjudit till Estniska huset den 27 februari. Drygt 30 000 flydde från Estland undan kommunistiska och en nazistisk ockupation i samband med Andra världskriget. Flertalet av dem anlände till Sverige under några höstveckor 1944, många av dem i bräckliga farkoster.

Taave Sôôt Vahermägi berättade om sina upplevelser i samband med Estlands frigörelse ur Sovjetunionen för 30 år sedan. Som deltagare fick vi en god inblick i hur migrationen, som nu pågår fritt inte bara från Estland till Sverige utan också från Sverige till Estland. Estlands nära relation till Norden, framför allt Finland och Sverige, belystes.

Josefin Carling – ny generalsekreterare för Föreningen Norden

Under våren 2020 tillträder en ny generalsekreterare för föreningen Norden.

Vi välkomnar Josefin som ny generalsekreterare. Hon är mycket kompetent och har stor erfarenhet av arbete i ideella föreningar, säger förbundsordförande Berit Andnor Bylund. Josefin Carlring har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla ideell verksamhet både som General Manager för Svenska Postkodstiftelsen och som internationell projektledare och nordisk koordinator inom Scouterna. Josefin kommer närmast från en roll som senior rådgivare och konsult för en rad svenska och internationella ideella organisationer både i eget bolag C Beyond Impact och Eliasson Group.

Josefin tillträder formellt sin tjänst som generalsekreterare 1 maj och efterträder Bo Andersson som slutar efter drygt åtta år som generalsekreterare.

Nordiskt huvudstadsmöte i Oslo den 11-13 september

Föreningen Nordens Osloavdelning har aviserat att inbjuder till nordiskt huvudstadsmöte i Oslo den 11-13 september. Stockholmsavdelningen deltar i planeringen och vi återkommer med mera information om evenemanget när sådan finns.